

# Suzanne

Madrid  
December  
23-12-2023

Lieve Suzanne,

Als de nachten langer worden, bladeren kleuren bekruipt je een gevoel,  
dat het weer eens tijd voor iets wordt, weet je wat ik bedoel...

Dat je iets moet gaan doen, of heen moet gaan,  
(nee niet de afvalzak die er al te lang heeft gestaan)

Niet je studie, huur, eten of andere doodgewone zaken,  
Maar: verre reizen, naar mythologische elven of draken!

En één bestemming, die kennen we allemaal wel:  
Het laatste huiselijke huis, van Elrond. In Rivendel!

Plannen van zo'n reis moet je lang van te voren weten:  
Anders zou je zomaar je zakdoek kunnen vergeten...

Bij de sint-er-kerstman is dit al tijdenlang bekend,  
Dus vandaar, voor jou, dit toepasselijke present.

(miauw) Poes-Piet