

Suzanne

Madrid
December
23-12-2023

Lieve Suzanne,

Was jij ooit eens van plan om naar Gondor te gaan?
Wat zou er daar dan op de tafel staan?

Zou jij niet van te voren willen weten,
Hoe hobbits, elven en orcses meestal eten?

Van Merry en Pippin weet je: Eerste, tweede ontbijt,
Elf-uurtje, lunch, thee, diner, souper: alles op zijn tijd.

Dus om alvast goed in de stemming te komen,
Heeft Gandalf dit voor je meegenomen.

(miauw) Poes-Piet