

Suzanne

Madrid
December
23-12-2023

Lieve Suzanne,

Sinds je in Maastricht, nu Sjemniets, woont zul je het wel weten,
De dagelijkse bezoeking: wat moet ik vandaag nu weer gaan eten.

In koelkast of voorraadkast is meestal (te veel) plek,
Of je hebt in iets anders, wat lekkerderderderder trek.

Wellicht kun je in de toekomst het aan je broeder vragen,
Of zou hij al daar voor bij jou hebben zitten klagen?

Voor een hart onder de riem, en: “coming into the mood.”
“Remember, Shit used to be food”

Hier iets voor dagelijkse constructieve motivatie(s)
We zijn allemaal erg benieuwd naar de resultaties :-)

(miauw) Poes-Piet