

# Daniël

Madrid  
December  
23-12-2023

Lieve Daniël,

Vroeger kende je die grote dingen nog niet bij namen,  
en waren het bussen met, of zonder ramen...

Niemand dacht dat het er ooit nog van zou komen,  
maar daarop besturen: de baan van je dromen.

Echter, is het door hoe andere mensen rijden?  
Bumberkleven, roodlicht rijden of jou afsnijden?

Want sinds jij bent een beroeps-chauffeur,  
Heb je permanent een klote-heumeur

En kom je 's avonds thuis op de karperdaal,  
Is dat zonder lontje, maar met veel kabaal.

Kort aangebonden en agressief,  
maar vroeger was je altijd zo lief?

Daaom willen Sinter-Piet-Rudolf je dit geven,  
Dan kun je netjes op maat door het leven!

Rijm-piet