

Suzanne

Madrid
December
05-12-2020

Lieve Suzanne,

Als iemand je nu vraagt: “mag ik je kussen?”
Dan ben jij er heel snel van tussen.

Zelfs van een televisie-zoen krijg je een kleur,
of ga je er, (met je ogen), er vandeur.

Griezel, horror, misdaad, dat vind je WEL om aan te zien,
mensen moeten sterven, en wel minstens een stuk of tien.

Maar volgens de pieten ben je best wel een lekker ding,
Dus bij deze een aanvulling op je opvoeding.

Vraagt men “mag ik je kussen?”, dan geen gezeur,
En antwoord voortaan je simpel met “En welke kleur?”

(miauw) Poes-Piet