

Suzanne

Madrid
December
05-12-2020

Lieve Suzanne,

Jouw lijstje lezend, keek de Sint heel blij,
Er op staat, een wijn-proeverij!

De bisschops-wijn weet hij altijd te waarderen,
De vraag blijft, of jij dat weet te waarderen....

Op een proeverij krijg je bubblee, wit, rose, en ook rood,
Telkens uitspugen, en ter neutralisatie: smaakloos droog brood.

Maar, zou je wel weten wat je proeft?
Of denkje enkel: slikken en dat enige kennis niet hoeft?

Er zijn wijn-landen: nieuwe en traditioneel, dus oud,
Appel-ation controlee; bekroningen smerig, zilver of goud.

Weet je wat het is: “hangen in het glas”?
Bij een proeverij komt die kennis echt wel van pas.

Een leven lang blijf je leren, echt waar, heus,
De sint neemt je echt niet bij “de neus”.

En ook “*Neus*” hoort bij de oenologie-terminologie,
Wist je dat al? De Sint dacht eigenlijk van nie.

Dus voordat je het proeven gaat proberen,
Hier iets om dat te kunnen gaan leren.

(miauw) Poes-Piet