

Lieve José,

Kerstmis is het feest van een mooie kerstboom en (jezelf propvol) eten,  
iets waar José schijnbaar alles over schijnt te weten.....

Elk jaar staat er bij jullie een boom, met hele mooie ballen,  
ook elk jaar is de vraag, hoeveel zijn er dit keer kapot gevallen?

Alleen is er 1 ding waar José elk jaar weer van baalt,  
in April vindt je onder 1 of ander kastje weer een groene naald

De sint zat hardop te peinzen, Is er niks om op te bedenken?  
toen vroeg hij kerst piet wat José te schenken

Is dit pakje niet leuk voor José vroeg piet,  
ik denk dat met dit pakje haar woonkamer er een stuk gezelliger er uitziet

Voor jouw informatie, in deze boom hoeven geen ballen of andere meuk,  
ondanks er geen versiering in zit, vind jij deze boom vast wel leuk

Je vindt dit cadeau vast heel ongewoon,  
deze boom ruikt bovendien lekker schoon

Ook een voordeel, je hoeft er geen tak vanaf te hakken,  
ga jij nu maar dit cadeau maar lekker uitpakken

De Sint

*José*