

# José

Lieve José

Toen jouw Miele-combi het had begeven:  
Na 1 dag van ontwenning, stond je al te beven.

“**Je bent verslaafd**” moet iedereen telkens van jou horen,  
Als ze een spelletje spelen, dat menig-een weet te bekoren.

Jij in zak en as, want je kon niet meer bakken,  
Door je humeur, zat de rest met de peren, niet gebakken.

En jouw gewenste vervanging, had tot je spijt,  
zelfs in buitenland meerdere weken levertijd.

Per ongeluk had men er in het haagje er toch EEN staan,  
En daar ben je toen, door de wind gedreven, naar toegegaan.

De volgende dag, het is nauwelijks te geloven,  
Was jij weer voorzien van een hele nieuwe oven.

En, wellicht voor jouw een toekomst droom,  
Is deze ook nog eens voorzien van stoom.

Maar ook voorzien van menu's en lastige knoppen,  
Met risico dat het eten lauw wordt, en ligt te soppen.

En hoe nu verder? De Sint heeft wel een idee,  
Toch maar Miele, of probeer je voorlopig die van AEG..

Rijm-Piet