

José

Madrid
December
05-12-2020

(Lieve) José

Vanuit het Sinterklaas-hoofdkwartier krijg je te horen, beste meid,
Straf, in de zak, of nog erger: slaag met de roe is GEEN verleden tijd!

Voor kinderen wordt dat welliswaar niet meer gedaan,
Omdat dit opvoedkundig niet meer zou staan.

Als ik jou was, zou ik maar ernstig oppassen,
Die uitzondering geldt **niet** voor volwassenen!

Op jouw lijstje staat een CeeDee van “Rob de Nijs”
Hiervan raakten de inkoop Piet danig van de wijs.

Pieten gingen winkel uit, en winkel in,
Ze verloren moed en ook eigenlijk de zin.

5 december behoort te zijn, een gezellig feest,
De teneur is nu “het is wel mooi geweest”

Men werd maar keer op keer verteld,
De release, en levering, is opnieuw uitgesteld!

Voor de duidelijkheid: het interessert de Sint geen bal,
Wanneer je dit cadeautje ooit een krijgen zal.

Sint vindt het namelijk meer dan raar,
Dat je iets vraagt maar 't is nog niet verkrijgbaar!

Voor straf krijg je nu dit, jij dom uils-kuiken,
Verplicht dit om-de-week te gaan gebruiken

Doe het, want 't is echt waar
Pieten zijn nu depri en gaar!

Rijm-Piet