

# José

Madrid  
December  
05-12-2020

Lieve José

Op Karperdaal 56, 'tis werkelijk (on-)gehoord,  
Valt bijna dagelijks een onvertogen woord,

En het eigenlijk redelijk infantiel,  
't gaat telkens om elkaars mobiel,

Jouw bel tegoed was naar de maan  
Omdat je weer eens je 4G aan had laten staan.

Zaligmakend is een abo is echter ook niet,  
Het tarief voor buiten je bundel doet je veel verdriet

Door providers wordt je so-wie-so kaal geplukt,  
Voorkomen is iets, wat maar zelden lukt.

Bel je te weinig, da's pech, je hebt er al voor betaald,  
Bel je teveel, wordt het dubbel (of meer) op je verhaald.

Hier van de iedereen verbindende Spaanse oude vent,  
Mobieltje, niet PRE\_PAID, en ook zonder abonnement.

Rijm-Piet