

# Daniël

Madrid  
December  
05-12-2020

Lieve Daniël,

Een jaar of wat geleden had de Sint een Lumineus idee,  
En hij nam voor jou, je eigen televisie-apparaat toen mee.

En, de hele straat weet, jij heb ongelofelijk veel lol,  
Als je boven kijkt naar, bijvoorbeeld “wie-is-de-mol”

Van jouw gebulder vielen bijna de Pieten van het dak,  
Tja, Daando keek geamuseerd naar “Zondag met lurpak”

Maar ook flauwe kul series, zoals “Hunted, editie-NL”  
Ja, zelfs die gekunstelde onzin, die bevalt jou echt wel.

Toch levert kijken naar “de Mol” voldoende motivatie,  
Voor 't bedenken van scouting opdrachten: inspiratie.

Van die TV-programma's weet je: de uitzending is kort,  
Omdat er door de regisseur er 90% uitgeknipt wordt.

Een echt MOL-boekje krijg je nooit te zijn, of 't is al achterhaald,  
En 't verloop bij “Hunted” wordt door de programma-makers bepaald.

Voor echte achtergronden moet je dus graven, best wel diep,  
Of als rechercheur, of private-eye gaan speuren in het geniep.

Maar zelden doet iemand een boekje open,  
over hoe zaken in de werkelijkheid lopen.

Van de Sinterklaas krijg je dit present:  
Bedoeld voor: 0-0-56 (geheime dani-agent)

Rijm-piet