

# Daniël

Madrid  
December  
05-12-2020

Lieve Daniël,

Iedere morgen, stevast bij het ontbijt,  
kun jij blijkbaar nergens je tring ergens kwijt.

Je houd hem permanent vast in je hand,  
Jou vaste gewoonte, en die is erg iritant.

Sta eens eerder op en help het gezin eens mee,  
Door bijvoorbeeld het zetten van lekkere thee?

Een andere vervelende gewoonte ziet bij jou stevast:  
Je ruimt boter, kaas en vleewaren nooit terug op in de koelkast.

Dus de Sint dient je nu ferm van repliek:  
Doe dat! Want anders worden anderen daardoor ziek...

Om je niet enkel met verwijten te overstelpen,  
wil de Sint ook jou, wel (met) een handje helpen.

Rijm-piet