

# Daniël

Madrid  
December  
05-12-2020

Lieve Daniël,

Op Karperdaal 56, 'tis werkelijk (on-)gehoord,  
Valt bijna dagelijks een onvertogen woord,

En het eigenlijk redelijk infantiel,  
't gaat telkens om elkaars mobiel,

USB-a, “b”, “c”: Een hele frustrerende tour,  
Het vinden van een passende oplaad-snoer,

En als iemand de stekker van de oplader er uit had gehaald,  
Is dat zeker iets waarvan je de volgende morgen stevig baalt.

Sint aan de slag, en je kunt het wel raden:  
Een gsm die je nooit meer hoeft op te laden.

Rijm-piet