

José

Lieve José

Als je maaltijden kookt, van ver buiten onze grenzen,
Dan kun je op bijval rekenen, van vele mensen.

Die weten jouw kook-kunsten echt wel te waarderen,
(ook al hoef je Paella nimmer-meer proberen)

Vergeet het nabije oosten , alles is daar verkeerd,
Mensen & gerechten geschift, alles gepolariseerd.

En van die lastige gerechten snap je geen enkele bal,
Want was is nou Kosjer, en wat is nou Halal?

Veel verder hebben zet het veel beter gezien,
Goden hebben daar armen, en wel een stuk of tien!

Bij het koken zou dat vast wel van pas komen,
Maar als westerse kun je daar enkel van dromen.

Hier wat lettertjes zodat je ook die keuken verken (t)
En als't resultaat lijkt op de plaatjes, worden we allemaal ZEN.

Rijm-Piet