

José

Lieve José

Je zult het ondertussen nu wel weten,
sommigen zijn kieskeurig met betrekking tot eten.

Je zult er stevast wel van balen,
Als je koters liever iets willen halen.

Want ze zeggen maar zelden “NEE”
tegen zo'n schijf van acht uit de mediteranee.

De Pizza is echter voor een gemiddelde Italiaan,
Wat een “zak patat” is voor een Europeaan.

En dat is absoluut echt waar,
Mario kookt van alles, en al 50 jaar.

Dus Jose heeft duidelijk laten blijken,
Dat ze zijn recepten wel zou willen bekijken.

Dus de Sint heeft zijn kookboek snel besteld,
maar helaas, bij deze vermeldt:

Het is pas over een week of zo beschikbaar,
Dus de afspraak is tzt het gaan halen, daar.

Rijm-Piet