

José

Madrid
December
05-12-2018

Lieve José

Volgens de overlevering is Sinterklaas,
Een in spanje wonende oude baas.

Dagelijke viert hij het leven met een ri-jo-ja,
Maar in het weekend prefereerd hij een Navarra.

Hij heeft weel eens van Beaujoles Primeur gehoord,
Een waterig drankje dat hem in't geheel niet bekoord.

Volkstammen geven het vandaag elkaar vaak,
Maar 't is meer de naam, dan de smaak.

Wijn moet aan het glas hangen, geuren en leven,
En dan wel wat langer dan heel even.

Deze “Bel-Air” heeft een bronzen plakaat,
Dus kwa smaak is het hopelijk niet al te kwaad.

Rijm-Piet