

José

Lieve José

Sint zat afgelopen week heel erg zwaar te balen,
't was hem -na veel moeite- gelukt om iets te laten halen.

Op karperdaal 56 daar woont zo'n blaag,
En op z'n lijst stond een lastige vraag.

Een ticket voor een zondagse conferantier,
Op een bepaalde dag, en verder niemand mee.

Dus huis-Piet had dit eindelijk georganiseerd,
10 keer gecontroleerd: doe ik het niet verkeerd?

Want tik-fout, dan: niet goed, geld weg.
Dus goed tsjekken, anders dikke pech.

Hellemaal was hij in zijn nop,
en stopte het ticket in een envelop.

Verklapte Dani aan een luisterende Piet
die dag, dan kan ik eigenlijk niet.

Piet hoorde tot z'n grote spijt,
Annuleren kan, maar je bent dan het meeste echt wel kwijt.

De Sint had echter een veel beter plan,
en vroeg de Piet, wat vindt jij daar dan van.

Koop er gewoon nog een kaartje bij,
kunnen paps & mams, zitten, zij-aan-zij.

Rijm-Piet