

José

Lieve José

Men ziet zou meer zelden nog in de kerk,
Geef niet meteen de schuld aan jouw werk.

Niet enkel in de kerk zou men moeten geloven,
En geluisterd wordt daar continue, daarboven.

Jouw G-V-D hier en G-V-D daar,
Wordt door oren gehoord, heus echt waar.

En zet nu niet anderen letterlijk/figuurlijk te kakken,
Door plotsklaps zoete broodjes te gaan bakken.

Kom tot inkeer! Verbeter je leven
Deze bijbel is jouw op het lijf geschreven.

Ter waarschuwing en voordat je het vergeet,
De oven is, net als de hel, afschuwelijk heet.

Rijm-Piet