

Daniël

Madrid
December
05-12-2018

Lieve Daniël,

Nog eventjes, dat weet zowel de Sint als ook jij,
En dan is twee-duizend-achttien weer voorbij.

Wat heeft het nog lopende jaar, jou gebracht,
Verrassende dingen, of enkel wat je had verwacht?

Over pak-beet, drie weken is dat niet raar,
maken we plannen voor het komende jaar,

Hier alvast iets om maandelijks naar uit te kijken,
Iets wat je vast en zeker op je kamertje laat prijken.

Weest gerust, en kijk niet zo zuur,
Dit briefje past vast en zeker op je muur!

En wordt nu niet onmiddellijk heel kwaad,
Want het is zeker wel een cadeau van formaat.

En: JA! De Sint heeft het echt wel gezien
En gecorrigeerd naar't jaar twintig-negentien.

Rijm-piet