

Daniël

Madrid
December
05-12-2018

Lieve Daniël,

Iedereen in heel krotensteijn moet het maar weten,
Als jij thuiskomt, wil je aanschuiven en moet je eten.

'T is zelden goed, en soms maak je het nog gekker,
Jouw historische uitspraak: *Ik heb honger in lekker.*

Wat de keuken prinses jouw voorzet vindt je abominabel
En zegt rustig tegen haar “Dit is niet acceptabel.”

Belachelijk natuurlijk, maar wat je dan wel lekker vind,
Is iets wat niemand weet, zeker niet de Karperdaalse sint.

Karin, Jamie, haute cuisine en culinair,
Alles dat vind Daniel maar even vulgair.

Wat er tot Sint's afgrijzen laatst is gebeurd:
Dat je heerlijke Nasi Goreng met ketchup heb besmeurd.

Voor je naar de Marine gaat, wordt het tijd dat je leert,
dat ZELFS paresto geen *patatje oorlog* serveert.

Recentelijk hoorden we, wellicht vindt je dat WEL fijn,
In de marine keuken gespot: een levende water-konijn.

Maken ze daar van jou een “echte vent”?
Die wel alles eet, en minder verwend...

Maar wordt het niet eens tijd dat je eindelijk gaat leren,
Om zelf te koken wat je zonder problemen kan verteren?

Lukt het niet, of vindt men het geen succes?
Verstop de smaak met de inhoud van deze fles.

Rijm-piet

Madrid
December
05-12-2018