

# Suzanne

Madrid  
December  
05-12-2017

Lieve Suzanne,

Ben je aan het eind van de dag echt heel moe,  
Dan kan jij nooit snel naar te bedje toe.

Een TOM-TOM moet je bijna adviseren,  
een route door de puinhopen te proberen.

Als je daar dan eindelijk door heen bent gekomen,  
Kun je eindelijk van alles en nog wat dromen,

Over het behalen van je diploma papieren,  
en vervolgens voor eeuwig blijven vieren?

Ga je dan vervolgens door blijven leren,  
Wat zou je dan willen gaan proberen?

Juf-engels, communicatie of studeren voor Europeaan?  
Volgens de minister moet 't leren voor altijd door blijven gaan.

Of denk je, wellicht heel erg wijs:  
Na mijn "B" wil ik ook een glij-bewijs.

Deze Rudolf (uit lapland) is een echte europeaan,  
Weet vast wel iets van die slipperige baan.

(miauw) Poes-Piet