

José

Lieve José

Dag in, dag uit, moet driekwart Den Haag het weten,  
Wat moeten we vandaag nu weer gaan eten,

Alle kast puilen angstaanwekkend uit,  
maar blijf met je fikken van alles af t/m het fruit.

Want dat wilde je ooit ergens anders voor gebruiken,  
En je vergeet het, tot je het gaat ruiken.

Of het gaat op een andere manier heel erg verkeerd.  
En ingredienten liggen wekenlang gestoffeerd.

Het ziet er uit, je raad het al vast,  
Als de appels uit je moeders balkon-kast.

Niemand, ook jij, kan ooit iets **tijdig** terug vinden, klopt,  
Omdat het gewenste achter miljoenen anderen ligt verstopt.

Hier een brood-nodige assistentie: want,  
wat nodig is, kun je tellen op EEN hand.

Rijm-Piet