

Suzanne

Madrid
December
05-12-2016

Lieve Suzanne,

Nu ff geen flauwe kul, laat de Sint je weten,
Onderstaande les mag je nimmer vergeten.

Sommige mensen zitten heel erg krap, echt waar,
Of hun kleren zijn te klein, of hebben weinig geld, dat is klaar.

Als iemand het breed laat hangen, is het juist anders om,
Rijk, of afgeslankt met giga huidplooien, is dat niet dom?

Is iemand groot geschapen, of juist erg bescheiden,
Verklaart geen succes bij de boy's, of de meiden.

Ben je een enorme lul, met een grote bek,
Is er zelfs voor je in het Witte Huis nog plek.

Kijk maar eens naar de Verenigde Staten,
Waar iedereen elkaar maar lijkt te haten.

Het enige wat bij hun groter wordt
Is het immer groeiende begrotings-tekort.

Leer daarom ook het kleine te waarderen
Je huisgenoten zullen het zeker apprecieren.

Laatste wat de Sint jou met klem wil vragen,
is of je je niet meer als een enorme lul/muts** wilt gedragen.

O-ja, om nog te besluten deze brief,
Heb je batterijen nodig voor je gerief.

(miauw) Poes-Piet