

Suzanne

Madrid
December
05-12-2016

Lieve Suzanne,

Het Hostad is een school met klaslokalen,
kantine's, hangpleken en ook nog gymzalen.

Gelukkig zitten alle trappen muur-vast,
Anders had je ook nog daar van last.

Dan was je voortdurend de weg kwijt,
En kost het zoeken je extra veel tijd.

Maar jij loopt daar nu al wat jaartjes mee,
Dus een school-plattegrond, wat moet jij daar nu nog mee?

Steek je neusje maar in andere zaken,
En probeer geen lessen te verzaken.

Dus pink maar snel weg die kleine traan,
En zeg: "Met kattenkwaad is het gedaan"!

Gelukkig gaat het op school nu echt stukken beter,
Complimenten van James, Sirius, Lupus en Peter.

(miauw) Poes-Piet