

José

Madrid
December
05-12-2016

Lieve José

“Ikke eerst”, dat klinkt heel erg verkeerd,
En is niet wat je thuis of op school hebt geleerd.

Toch is dit de vertaling van dit verhaal,
Iets wat ons raakt, echt allemaal.

Je ging er heen, samen met je vent,
En bekeek samen ooit eens deze prent.

Rijm-Piet