

José

Madrid
December
05-12-2016

Lieve José

Je weet, de Sint die komt uit Spanje,
het land van appeltjes van oranje,

De Paella, dat moeten ze maar daar laten,
Dat hebben je kinderen wel in de gaten.

Veel van onze nationale voetballer hebben daar gestaan,
Bij voorbeeld Johan Crujff is daar ook naar toegegaan.

Zoals je wellicht nu wel zal snappen,
hebben we een lichte voorkeur voor tapas-happen.

Is het niet te hachelen, en moet je het wegspoelen, - ja ja,
neem dan bij voorkeur niet deze fles uit de streek ri-jo-ja.

Rijm-Piet