

Omi

Madrid
December
05-12-2015

Lieve Omi,

Jaar-in, jaar-uit is het telkens hetzelfde ritueel,
Je vraagt Vogel-voer, daarvan heb je nooit teveel.

Aan jou hebben de beestjes het nooit durven te vragen,
Maar de gevederde vrienden kwamen wel bij de Sint klagen.

Ze waarderen het, dat qua voer voor ze gezorgd wordt,
Saillant detail helaas is, dat spul is zo droog als gort!

En na het verkrijgen van verdroogde kelen,
Weet je, als oud O.K.K.-er, is het lastig om te kwelen.

De Sint vraagt je bij deze om eens te proberen,
Ook de kleine keeltjes eens te gaan smeren.

Roodborstjes dronken voeren is wellicht wat bezopen,
Want dan kunnen ze niet meer hippen, vliefgen of lopen.

In de veronderstelling dat je hier een bestemming voor vindt,
Vriendelijke groeten, van Rijn-piet en de goede Sint.