

José

Lieve José

Nu je meer dan vijftig keer ben verjaard,
ben je min-of-meer een oude taart.

Het ene moment heb je het warm, en dan weer koud,
Het lijkt op iets dat al al wist: je wordt oud!

Maar op leeftijd is niet altijd verkeerd,
Dat heb je vast en zeker wel eens geleerd.

Kaas en wijn die moeten rijpen
Dat is iets wat zeker jij moet kunnen begrijpen

Komt de Sint bij jou aan met 50 tinten grijs,
Dan verklaar jij hem vast-en-zeker niet goed wijs.

Dus Sint heeft wat dit betreft een beetje geminimaliseerd,
Hopelijk vind je het resultaat desondanks niet verkeerd.

Rijm-Piet