

Daniël

Madrid
December
05-12-2015

Lieve Daniël,

Vorig jaar heb jij De deuren van 't Maris voorgoed gesloten,
Iets wat velen meiden daar stilletjes heel erg verdrotten....

Gedoe met vrachtwagens en weg-transport,
Is dit nu waar je echt van gelukkig wordt?

Eerlijk gezegd ziet het daar niet echt naar uit,
Want jouw humeur ging er echt niet op voor-uit!

Al jouw huisgenoten behandel je als slaaf,
Als de pot iets ander schaft als banket-staaf.

Want als je tijdens diner-tijd iets anders krijgt te eten,
Is het “on-acceptabel” of “niet te vreten”...

Vele malen heb je wat dit betreft beloftes gedaan,
Maar niemand heeft jou ooit in de keuken zien staan.

Nimmer tracht jij zelf ooit eens iets te bakken,
Je beperkt je enkel tot graaien en pakken.

Sint weet, het interessert jou geen sikkepit,
Er is ook financiële crisis in Spanje en Madrid.

Banketstaaf van een meter, dit laat de Sint te weten,
Die kun je dus dit jaar maar beter vergeten.

Als manager Transport & Logistiek
Eet je ongezond en wordt je ziek.

Als je niet zelf koken en bakken wilt leren,
Ga dan maar leren en wennen om te minimaliseren.

Rijm-piet