

Suzanne

Madrid
December
05-12-2014

Lieve Suzanne,

Als je wel eens kijkt, om je heen,
Dan weet je, de natuur is gemeen

Dochters, geboren uit de schoot,
Eerst kleine frummels, maar daarna heel erg groot.

Maar kijk je in de spiegel -en dat is niet fijn-
Grotere mensen worden na wat jaren weer klein.

Voor een leuk cadeau was het lastig kiezen,
Daarom besloot Sint om één moment te bevriezen.

Rijm-piet