

# Suzanne

Madrid  
December  
05-12-2014

Lieve Suzanne,

We hoeven het voor de Sint niet te verhullen,  
Jij bent superzuinig op al je spullen.

Dus als Lea hier komt logeren,  
Hoef jij je niet te generen.

Al je kleren en schoenen in de kast,  
En nooit een woordje dat is ongepast.

En niemand hoeft zich ooit af te vragen,  
Wat is schoon of wat heb je al gedragen.

Je “donaties voor hongerend Afrika” doe je met gemak.  
Direct vanuit je schooltas, hopla, naar de prullenbak.

Daarvan heb je zelfs een TWEEDE exemplaar,  
Maar als je altijd aan het opruimen bent, is dat niet raar.

Om je bij het opruimen te assisteren,  
Hier iets, je zult het vast wel waarderen.

(miauw) Poes-Piet