

# Daniël

Madrid  
December  
05-12-2014

Lieve Daniël,

Op school krijg je (hoop ik) de meest wijze les:  
“Voorbereiding is de sleutel tot suc-6”

Geldt niet enkel voor school of werk, lekkere vent,  
Maar ook als je aan het knutselen of freubelen bent.

Voor een echte Chinook heb je laser-cutters nodig,  
gelukkig is dat dure spul voor jou overbodig.

Een woord van waarschuwing vind je misschien zo-zo  
Maar als je niet oppast zitten we straks bij de EHBO.

Tang en mes zijn **echt** zo scherp als vlijm,  
Gelukkig zit hier bij ingegrepen ook een beetje lijm.

En heb je alles met je bloed zitten te besmeuren,  
Ook meegeleverd: kwasten en wat camouflage kleuren.

Rijm-piet