

# Daniël

Madrid  
December  
05-12-2014

Lieve Daniël,

De Sint vindt jou soms een vreemd persoon,  
Afwijkend gedrag, dat beschouw je heel gewoon.

Want als de vaat moet worden gedaan,  
Zien we je telkens stilletjes en vlug naar boven gaan!

Bij het tafeldekken zijn we je stevast kwijt  
Tot vlak voor -of nog erger- tijdens etenstijd.

Dan moeten we altijd maar roepen en gillen  
Of je dit maal het nuttigen der maaltijd gezamenlijk zou willen...

En het lijkt bijna wel een wonder,  
Rond koffietijd niets van dat gedonder.

Want draait moedertje de sleutel van de koekkast om,  
Sta je prompt te grijnzen, heel onschuldig en een beetje dom!

Van beide ouders, zus, Sint en Pieter  
Krijg je nu officieel op je sodem(i)eter

Doe eens wat vaker niet meer zo maf.  
En als reminder krijg je bovendien deze st(r)af

Rijm-piet