

Suzanne

Madrid
December
05-12-2013

Lieve Suzanne,

Laatst werd naar je verlangens gevraagd door Piet,
Na lang denken, antwoordde jij toen: “ik weet het, niet”

Maar in de speelgoedwinkels zeiden ze tot Sints groot verdriet.
Sorry, maar DAT verkopen we hier echt niet.

Toen maar naar de bakker, en die meldde, zo als u ziet,
Dat soort zaken bakken we hier niet.

Bij Intratuin hebben ze planten, potten en zelfs een vergiet,
Maar wat jij wilde, dat kweekten ze daar niet.

Dus om te voorkomen dat jij nu gaat staan te grienen,
Dan maar voor jouw wat anders, namelijk een machine...

(miauw) Poes-Piet