

Suzanne

Madrid
December
28-11-2012

Lieve Suzanne,

Vorig jaar kreeg je van sint een roze mobiel,
maar hij begreep dat hij niet echt beviel.

Formaat en de kleur, tja, die was wel oke,
Maar enkel bellen, verder kon je er nix mee.

Jouw verlangens gingen uit – heel gewoon-
naar een handige, moderne smart-phone.

Je ouders hebben toen iets heel liefs gedaan:
ze zijn -echt wel gek- naar de media markt gegaan.

Ze hebben daar voor jullie beiden een Sony gekocht,
En daar aan was je heel erg snel verknocht.

maar de laatste tijd laat je 'm dikwijls staan,
Vind je er nu al niets meer aan?

Of wat heeft de Sint van je broertje lief gehoord.
te vaak laten stuiteren, heb je je Sony vermoord?

gelukkig was enkel je accu vreselijk leeg
iets wat je moeder snel verholpen kreeg.

maar bellen, dat kun je nog steeds niet,
Hoorde sint van de KPN-piet.

In één dag verbruikte jij je beltegoed van twintig euro,
Dat vond zelfs de prof-piet heel erg zo-zo.

Als je dat zo iedere dag spendeerd,
gaat het echt heel snel verkeerd.

van de Sint mag je nu weer eventjes bellen,
maar pas wel goed op je tellen.

SMS-piet