

Suzanne

Madrid
December
05-12-2012

Lieve Suzanne,

Als moe gaat shoppen ben je zelden blij,
Want zelden is er iets leuks dan voor je bij.

Schoenen, ondergoed kookzooi of tassen,
duizend keer kijken, vergelijken en ook passen.

Maar in York zagen we plotsklaps een suzi-shop,
where you wanted to buy until you drop.

Nee, geen speelgoedwinkel, M&S, of HEMA,
Maar een winkel geheel gewijdt aan een enkel thema.

Snel hebben we daar iets voor je gekocht,
omdat je zo aan die snorries bent verknocht.

“k hoop dat het ons niet gaat bezuren,
als we weten hoelang dit spel gaat duren.

Miauw!