

José

Madrid
December
05-12-2012

Lieve José

Ons nederlandse klimaat is eigenlijk veel te koud,
voor een drankje waar je veel van houdt.

Paar KM naar het zuiden is het iets heter,
En plantjes groeien daar een stuk beter.

Daarvan maken ze prachtige flessen wijn,
Die smaken beter dan die nederlandse azijn.

Om daarvoor op te stappen op je fiets,
Tja, dat is bepaald niet niets.

De Chateau's liggen veel te ver weg,
Dus dat is voor jose-tje vette pech.

Dus ga jij zonder verder veel te dralen
Naar slijterij om je gerief te halen.

Maar ben je daar eenmaal aangeland,
zijn er problemen van een heel andere kant.

Te veel flessen met rood, wit, of wat voor kleur,
gaarden, druiven, jaren en verschillende geur.

Men wil slechts flessen aan jouw slijten, echt waar.
Daarom heet zo'n toko ook slijterij, is dat niet raar!

Raad van de Sint, (die is echt wel bij de pinken)
Bisschopswijn is absoluut niet om te drinken.

En zelfs sint-remy (je weet wel bekende stoofperen)
Kunnen dat bocht echt niet appreciëren.

Rijm-Piet