

Daniël

Madrid
December
05-12-2012

Lieve Daniël,

De Sint laat je weten, lekkere vent,
Dat alles wat je koopt, kost meer dan een enkele cent.

Dat zal je over heel wat jaartjes nog wel merken,
Als je iedere dag heel erg hard moet gaan werken.

Je kunt er 's nachts wel lekker over dromen,
maar geld groeit echt niet aan de bomen.

Dus met wat je heb, moet je echt heel zuinig zijn,
En dat vertellen we je echt niet voor de gein.

Maak je iets kapot, of onherstelbaar smerig, denk dan even,
Dat je voor vervanging jouw zuinig gespaarde centjes uit moet geven.

Maak je dit pakje open, lig dan niet in een deuk,
Want twee keer hetzelfde is MEESTAL niet zo leuk.

En om te zorgen dat je het niet vergeet, meneer,
Krijg je deze herinnering nog twaalf keer.

Het dichtsel lijkt wel wat op die van vorig jaar,
maar wat toen gold, is nog steeds waar!

Rijm-Piet