

Daniël

Madrid
December
05-12-2011

Lieve Daniël,

's nachts lig je in je bedje lekker te dromen,
Wat er in de volgende dag maar weer zal komen.

Wat je zal zien fietsend op de wegen,
Kom je wellicht een FH16 tegen??

Of een LZV op de laan van Poot?
Niet in het echt: die zijn veeel te groot!

Of dat je een ELF haalt voor een S. O.
In een droom kan dat namelijk zo!

Of dat je uitgaat naar een spetterend feest,
Waar je nog nimmer bent geweest.

'T is een gerustelling dat je maar weet,
Dat je er proper voor bent gekleed....

Muts-piet