

Suzanne

Madrid
December
05-12-2011

Lieve Suzanne,

Open je je slaapkamerdeur,
heeft alles dezelfde kleur.

Van zacht roze naar keihard paars,
Is dat niet iets raars?

De Sint houdt van goud, rood en wit,
Alles van hem, vind je in die snit.

Je broer heeft alles in het groen,
Een frisse kleur van avontuurlijke dingen doen.

Je vader houdt van geel en blauw,
maar hoe zit het met dat kleurtje van jou?

Is je kamer helemaal op-en-top,
bel met je verklaring dan de Sint maar eens op!

Mobi-Piet