

# Suzanne

Madrid  
December  
05-12-2011

Lieve Suzanne,

Komt op jouw kamer zwarte piet,  
Dan heeft hij na een blik veel verdriet.

't komt zo uit het tweede Potter verhaal,  
'n monster dat woont in een verborgen zaal.

Om dat opgeruimd te houden is een heksen toer,  
Veel te moeilijk voor jou en je moe'r.

Dus daarom snel naar de shop van Stavlov gerend,  
(die de Sint nog van vroeger heeft gekend)

Maar daar brandde geen enkel licht,  
Het leek wel of hij was: “permanent dicht.”

Daarom dan maar voor jou deze staf,  
Ga je er mee aan de gang, staat Sint vast paf.

Toveren kan jij er (denk ik) wel echt mee  
Zeker op een leeg stuk pa-pjee

Je kamer, tja, dat blijft een ander verhaal.....  
Opruimen moetje, hoe zeer je er ook van baal(t).

(Hij, die wel genoemd mag worden)