

José

Lieve José

Wat je van de vakantie nog goed bij staat,  
Is dat de bakker zo heel vroeg opengaat.

Van een vers gebakken brood,  
Wordt je trek bij het ontbijt extra groot.

Dus kreeg je poos geleden van je echtgenoot,  
Een apparaat voor het bakken van een brood!

Maar nu, tot je grote spijt,  
is zelfs ook dat verledentijd.

En omdat je er zo vreseijk van baalt,  
Dan maar fluks een andere gehaald.

Voor het bakken van hartig en zoet  
'k hoop dat hij het lang en naar behoren doet.

Rijm-Piet