

Madrid
28 november 2009
sint@goedgelovig.es

Lieve Suzanne,

Ook al is het op jouw kamer vaak een zooi,
Er zijn dingen, en die vind je gewoon mooi.

Groot of klein, rond of vierkant is niet van belang,
Wel de kleur, namelijk die van je behang.

Ja, paars of roze moet alles zijn,
En dan vindt Suusje alles fijn.

Dus toen jouw CD-speler was versleten,
Heeft de arme zoek-piet het wel geweten.

Overal heeft hij zitten te zeuren,
Wel het apparaat, maar in de verkeerde kleuren.

Dus helaas tot Sint en Piets groot verdriet,
“het komt er aan...”, maar het kwam maar niet.

Als troost voor jou dan maar dit present
We hopen dat je er tevreden mee bent.

Groeten van Sint & Piet.

Suzanne