

Madrid
28 november 2009
sint@goedgelovig.es

Lieve Suzanne,

Wat Sint hoorde is eigenlijk heel raar,
Maar volgens Pieterbaas toch echt waar.

Jij wil eigenlijk veel meer dieren in huis,
Maar volgens jouw moeder is dat niet kuis!

De beestjes waar jij en mam van houden,
Zijn die lieve pluizenbollen die kunnen miauwen.

Maar er is iemand (waar je ook van houdt)
Die krijgt het van hun erg benauwd.

Dus Sint begrijpt als je zit te balen,
Maar nooit poezen op karperdalen.

Dus het zal er echt nooit van komen,
En zul je er alleen over mogen dromen.

Groeten van Sint & Piet.

Suzanne