

Madrid
28 november 2009
sint@goedgelovig.es

Beste Raoul,

Sinds de Sint weer in Nederland is gekomen,
Heeft hij over jou een aantal dingen vernomen,

Daarom moet hij je nu op de maan vragen:
Klopt het dat jij vaak meiden zit te plagen?

Of vinden ze in de Montessori bovenbouw,
Die grapjes van jou veel te flauw!

Toen Sint vroeg naar een kadoo-idee
Riep jij meteen: geef mij maar een P.C.

Op school zijn hier over één en al klachten:
Er zijn er te weinig, zodat je lang moet wachten.

Hoofd-Piet keek wel eventjes heel erg zuur,
Wat computers die zijn nog steeds duur.

En sinds IJsland zitten ze wat krap met hun knaken.
Dus de Profpiet is dit gaan maken.

Of dit je bevalt, Sint denkt het van wel:
Een echte peper-noot-boek, het nieuwste model!

Groeten van Sint & Piet.

Raoul