

Madrid  
28 november 2009  
[sint@goedgelovig.es](mailto:sint@goedgelovig.es)

Lieve Daniël,

De Sint vond het eigenlijk maar zo-zo,  
Toen hij hoorde van dit kadoo.

Is het niet vreemd om een knul iets te geven  
Waar je blaadjes en elkaar kan kleven.

Want om dit te vragen aan elkaar  
Is dat eigenlijk niet een beetje raar?

Ze zeggen wel: “Snel gevuld is een kinderhand”  
Nu, bij deze: een fijne rol plakkerband.

Hopelijk heb je heel veel lol,  
met het gebruik van deze rol!

Groeten van Sint & Piet.

Daniël