

Madrid
28 november 2009
sint@goedgelovig.es

Lieve Daniël,

Luister-Piet keek toevallig door jouw raam,
En zag je zus en jij voor een LEGO-boekje staan.

Piet keek verder en zag daar,
Dat jij iets deed (heel raar),

Je zus wilde het kasteel van Dagonaut,
Maar ze ontdekte het gauw, het is heel oud!

'Dat is vast niet meer te koop.'
En Dani verloor meteen zijn hoop.

Hij schreef nog snel wat op, Suus kneep, Dani zei:
'Au, au!' Hij hoopt dat hij het krijgen zou.

Dus namen Sint en Piet dit voor je mee,
Je mag er lekker snel overdoen –
maar Mamma en Pappa werken er niet aan mee!

Groeten van Sint & Piet.

Daniël