

Madrid
28 november 2009
sint@goedgelovig.es

Beste Aukje,

De Luister-Piet moest voor straf in de hoek gaan staan,
Omdat hij volgens de Sint zijn huiswerk niet had gedaan.

Vervelend, stout, lui of brutaal is soms ieder kind,
Behalve Aukje! vertelde hij aand de goede Sint.

Rustig en ijverig werkt ze, op de wangen een blos,
En ook sportief: ze doet aan motor-cross,

En ook een echte dametje zoals de Sint vermoedt,
Omdat je (volgens zeggen) ook nog aan ballet doet.

Dus aan zo'n juweel van een meid,
Wil de Sint best dit aan je kwijt.

Sloop deze Piet dus niet, maar onderzoek,
maar voorzichtig zijn broek!

Groeten van Sint & Piet.

Aukje