

Madrid
28 november 2009
sint@goedgelovig.es

Beste José,

Het klinkt wellicht wat bot, of dom,
Maar ga jij de tiende eens effe lekker een straatje om!

Gezien de omvang van je pens,
Is het de goede raad, en niet bepaald een wens:

Een enkele straat is echt niet goed genoeg,
Houd er maar twee of drie voor de boeg!

Hollen moet je, tot je voelt alle stukje van je lijf.
Dan pas mag je reduceren tot staatjes van vijf.

Groeten van Sint & Piet.

José