

Madrid
28 november 2009
sint@goedgelovig.es

Beste José,

s Avonds zit je vaak te denken,
Wat je dan weer eens in moet schenken.

In eens schoot de Sint wat te binnen,
Dit zul je vast wel lekker vinnen.

Je zult wel denk hoe en wat,
Nu, glazen hiervoor heb je zeker zat!

Kaas erbij kun je heel goed serveren,
Hierbij inpakken, dat wilden we maar niet proberen...

Groeten van Sint & Piet.

José